

GROEP 1/2A

BASISSCHOOL DE VLIEBERG



VOLOP BEGONNEN

DE VREEDZAME
SCHOOL

VIEREN

AANVANKELIJK
REKENEN

JUF ANNICK
GETROUWD!

BIEBBEZOEK

VOLOP BEGONNEN

WAT EEN KNAPPERDS!

We zijn inmiddels volop aan het spelen, werken en leren in groep 1/2A!

De hoeken zijn allemaal uitgelegd en open en de kinderen spelen samen met hun klasgenoten en ook de leerlingen van groep 1/2B op alle plekken.

Soms kiest juf waar ze mogen beginnen met spelen maar vaak kiezen ze zelf.

We oefenen met steeds een beetje langer in een hoek blijven zodat je ook écht tot spel komt en als je dan wilt wisselen: eerst netjes opruimen! Dit is voor veel kinderen een uitdaging en thuis oefenen met tussendoor je speelgoed opruimen is een aanrader ;-). Met de zandlopers geven we aan wanneer je mag wisselen na de eerste start.

HARD AAN HET WERK!



Aadarrsh en Aadesh zijn hier bijvoorbeeld met de Kapla hoge torens met verdiepingen voor poppetjes aan het maken.

Raff en Joep hebben de puzzel met 4 lagen gemaakt. Daryll oefent met het maken van een spinnetje van klei en een groep leerlingen oefent met het herkennen van lettervormen door het maken van een vriendenboekje.

We stimuleren kinderen divers te kiezen, prijzen ze voor hun inzet en doorzettingsvermogen en zijn meer gericht op het proces dan het resultaat!



**hé juf, moet
je zien
hoeveel
letters ik al
ken!**

MARIA



DE VREEDZAME SCHOOL

Met elkaar hebben we bedacht welke regels en afspraken we belangrijk vinden om een gezellig schooljaar te hebben. De kinderen hadden daarbij zelf al goede ideeën. Ook juf had nog wat inbreng! Afspraken zijn bijvoorbeeld:

- 'stop hou op!' zeggen als iemand iets doet waar je last van hebt. Op de foto's doen Nicky, Délana en Gimayricson dit aan ons voor.





MEER REGELS EN AFSPRAKEN

**juf, de
stoep is zo
smal, ik lijk
wel een
potlood!**

andere regels en afspraken zijn bijvoorbeeld:

- we raken elkaar 'lief' aan
- als juf praat in de kring praat je er niet doorheen en steek je je vinger op als je iets wilt zeggen
- in de rij of als je iets wilt doen zoals je handen wassen mag je niet voordringen.
- samen spelen, samen delen
- iedereen mag meedoen!

neem gerust eens een kijkje in ons boek voor alle regels en afspraken. Mochten er gedurende het jaar nog meer afspraken nodig zijn dan vullen we het boek aan!



AANVANKELIJK REKENEN

Nu de eerste weken erop zitten is er weer meer ruimte voor bijvoorbeeld rekenlessen. Het meeste rekenen vindt plaats in de hoeken maar ook in de kring doen we regelmatig leuke activiteiten om kinderen rekenvaardigheden te leren zoals tellen, meten, de dagen van de week, maanden van het jaar, de kleuren en vormen enz. Op de foto's ziet u het 'egeltjesspel'. Eén leerling zit als een egeltje in de kring en een aantal andere leerlingen maakt een 'stekeltje' vast op zijn of haar rug. Weet jij hoeveel het er zijn? We tellen ze samen hardop. Als laatste maakten we nog een grapje. Egeltje Daley kreeg van álle kinderen een stekeltje. Gelukkig kon hij erom lachen!





JUF ANNICK GETROUWD!

Wist u dat juf Annick op 3 september in het huwelijk is getreden met haar man Koen? Ze hadden een heerlijk zonnige dag en zagen er prachtig uit! Gefeliciteerd juf!

BIEB BEZOEK

Op woensdag zijn we voor het eerst weer op bezoek geweest bij de bibliotheek in winkelcentrum de Schooten. Tijdens het lopen naar het winkelcentrum bespreken we verkeersregels en begrippen als een 'smalle' of een 'brede' stoep.

We leren over de soorten boeken die er te vinden zijn, hoe je ze weer netjes opruimt, hoe je een bladzijde omslaat bij het puntje en hoe je boeken leent en weer inlevert! Daarna mochten we op 'boekenjacht' en hebben we allemaal een boek uitgezocht wat we interessant vinden. Voor de één kan dan een boek over dinosaurussen of honden zijn, voor de ander is het een sprookjesboek of mooi verhaal. In de groep kunnen we hier weer van gaan genieten de komende weken!

